

Stockeboda Gård

Historia & Nutid – hur det hela började!

Stockeboda Gård har anor från 1600-talet, så långt tillbaka har vi kunnat läsa i kyrkböckerna att det har bott folk på gården. Troligen har det bott folk här även tidigare, men det finns inga skriftliga bevis för detta. Stockeboda Gård byggdes ursprungligen som ett jaktstolt under Gyllebo slott, som ligger några kilometer härifrån.

Gården gick ganska snabbt i handeln ett antal gånger och i mitten på 1800-talet var det åter igen dags att byta ägare. Detta skulle man fira, så som man gjorde på den tiden, genom att skjuta salut. Stora kanoner sattes upp mot infarten till gården, laddade och fyllda med gråpapper. När köpehandlingarna var undertecknade tändes stubinerna på kanonerna för att skjuta salut. Det bar sig inte bättre än att tidningspappret tog fyr. Vinden låg på mot huset och det brinnande pappret for upp och la sig på halmtaket – och hela huset brann ner.

Det blev naturligtvis en rättslig process om detta; köpet hävdes och gården gick tillbaka till den gamle ägaren. Där stod han med bara stenväggarna kvar och försökte sälja. Situationen var inte den bästa, men han lyckades trots allt efter ett år att sälja gården till kammarherren och greven Carlos Natvidad Adlercreutz.

Greven återuppbyggde gården och förskönade både gården som den omedelbara omgivningen. Det var vid den här tiden som gården fick sitt nuvarande utseende.

När hans dotter Luitgard vid 21 års ålder var giftasmogen lät han henne sammanvigas i Kristianstads kyrka med den 25-årige adelsmannen och underlöjtnanten vid Skånska Dragonregementet Sixten Sparre. Paret begåvades med en son och en dotter.

Den unge löjtnanten, som inte hade några egentliga militära färdigheter utan snarare ett poetiskt och artistiskt sinnelag, blev medarbetare i pressen och recenserade teaterpjäser och andra framträdanden. 1888 såg han en cirkusföreställning i Kristianstad. Han beskrev upplevelsen lyriskt i sin tidning och återkom varje kväll. Särskilt betagen blev han i den unga lindanserskan Hedvig Jensen, mera känd som Elvira Madigan. Under ett års tid hade Elvira Madigan och Sixten Sparre brevkontakt. I juni året därpå övergav Sixten Sparre både familj och Stockeboda.

Tillsammans rymde paret till Danmark där de efter en månads flykt inte såg någon framtid för sin kärlek. Sixten Sparre drog sin tjänsterevolver och sköt Elvira Madigan och sig själv. Hon blev 21 år, han 35.

Lika skir som grönskan som omger Stockeboda, lika skör är den vackraste och sorgligaste kärlekshistorien som har sin upprinnelse här.



Efter Adlercreutz hade ägt gården gick den åter i handeln ett antal gånger. 1904 köptes den av Lars Bjelk, som tidigare varit kusk på Gyllebo slott. Hans familj ägde sedan gården fram till 1957 då Elsa och Stig Gummesson köpte gården. Stockeboda var då hårt nedgången, men paret drev gården som ett vanligt jordbruk under de första 10 åren, därefter valde de att sälja djuren och arrendera ut gården.

Nuvarande ägare, Else-Marie och Anders Johnsson – dotter och svärson - köpte Stockeboda 1989. Marken var utarrenderad och uthusen hade stått tomma i 20 år. Else-Marie och Anders funderade på hur man skulle få liv i gården igen. Att återuppta lantbruket kändes inte rätt för någon av dem utan de ville utnyttja det som fanns naturligt – det rinnande vattnet.

1989 grävdes de 5 kräftdammarna som ligger bakom gästbudssalen. När dammarna var klara och ca 4000 kräftor utplanterade började man fundera på hur dessa kräftor kunde säljas på bästa sätt.

Intill dammarna stod de tomma men vackra gråstenslängorna. Kanske man skulle kunna inreda en liten hörna dit gästerna kunde gå för att äta sina kräftor. Tanken var att företag och privatpersoner skulle komma hit, fiska kräftor och ha kräftsiva med nattamat - och dans för den hugade. Den gamla svinredningen revs ut för att göra plats för bord och bänkar i rustik stil det var så gästbudssalen kom till. Häst & kostall fanns i den ”lilla lokalen” (= nuvarande bryggeriet).

Men man kan ju inte servera kräftor året runt! Så föddes idén med helgrillat, både som gris & lamm och vildsvin & hjort. Därefter utvecklades tanken till flera olika typer av temafester, av vilka många finns kvar i sortimentet, t.ex. Vikingafest – då man äter på enkel träplanka med slev eller Countryafton som med fördel kombineras med Linedance.

En temafest är ett bra sätt att avsluta en konferens, alltså byggdes konferenslokaler för att tillmötesgå företagets önskningsar.

Efter hand kom allt fler förfrågningar på möjlighet att övernatta. En enkel och billig lösning uppenbarade sig i form av det gamla höloftet. I början på sommaren bars ett ton halm upp på höloftet och en trappa byggdes mot den gamla homejan från gårdsplanen. Att sova på höloftet blev populärt, men kanske det borde finnas en lösning för de lite mer kräsna gästerna?

1999 byggdes 10 bekväma stugor vid bokskogens bryn. Två år senare utökades stugbyn med ytterligare 5 stugor, badtunnor med omklädningsrum och Backen – den senaste konferenslokalen.

Stockeboda har hela tiden utvecklats och omformats för att följa tiden. Hösten 2008 föddes tanken till nästa stora steg i utvecklingen - att starta ett gårdsbryggeri. Else-Marie och Anders köpte ett komplett bryggerverk, som när det var nytt, stod och tjänade ölälskande gäster på Harrys i Örebro. Bryggeriet är tillverkat på Tankki i Finland år 2000, och har en kapacitet på 250 liter /brygd. Lagringskapacitet ligger på totalt 4 500 liter, i temperaturstyrda tankar.

Stockeboda Gårdsbryggeri är det första i sitt slag i Sverige och när den första brygden släpptes i oktober 2009 blev mottagandet fantastiskt! *Vinternattens ljus* levererades med häst och vagn till Systembolaget och sålde slut på 10 dagar. Övriga nya ölsorter som bryggts, har även de mottagits med stor glädje av ölälskande kunder.



- ✓ Stockebodas första årgångsöl bryggdes under årets längsta natt, vid vintersolståndet. Det lagrades i 9 månader, och håller 10,5 % alkoholstyrka. *Denna Jubileumsöl hittar du bara i restaurangen på Stockeboda.*
- ✓ 2011 fick Stockeboda Gårdsbryggeri diplom från Husmansbord Skåne för *Vinternattens Ljus*, ett högtidsöl som passar lika bra till midsommarsillen som till julbordet.
- ✓ 2012 tilldelades *Stockeboda Pils* silvermedalj av Svenska hembryggareföreningen under Stockholm Beer & Whisky mässan.
- ✓ 2012 fick Stockeboda Gårdsbryggeri diplom från Husmansbord Skåne för Stockeboda IPA och Jaktporter, två smakrika brygder för den som kräver lite mer av sin öl.
- ✓ Utöver att antal egna varumärken erbjuder Stockeboda Gårdsbryggeri profilöl, bryggkurser, kundanpassade etiketter och ölprovningar.

Stockebodas öl finns på Systembolaget! *På hyllorna i Simrishamn, Tomelilla och Ystad och i beställningssortimentet från hela Sverige*

Välkomna till Sveriges första gårdsbryggeri!

Det som startade 1992 med öppet ett par dagar i veckan har idag utvecklats till en etablerad konferens- och aktivitetsanläggning med eget bryggeri, som har öppet året runt. Ett stort utbud av aktiviteter har gett Stockeboda dess nuvarande inriktning med annorlunda fester och aktiva konferenser. Samtidigt har den genuint lantliga känslan och den personliga atmosfären bevarats och utvecklats.